

Nyhedsbrev

Kaptajn Johnsens Skole

november 2016



Opvarmning til motionsløb

Velkommen tilbage fra efterårsferie

Vi håber, at alle har haft en god ferie... og ikke mindst haft lejlighed til at slappe af og nyde efteråret. Med efteråret kommer det skiftende (og ofte våde) vejr – og i den forbindelse vil vi gerne minde om, at det er vigtigt at være vældig opmærksom på børnenes påklædning. Det kan let føles som en meget lang dag for et barn, der har fået for lidt tøj med om morgenen, eller hvis sko er gennemvædede allerede i 10-frikvarteret. Fra skolens side synes vi, at det er vigtigt, at børnene kommer ud i frikvartererne for at lege med hinanden og få frisk luft. Derfor er vi ikke så lette at bakse med for de børn, der gerne vil forhandle om at være inde i frikvartererne ;-)

Login til hjemmesiden

Det blev for nylig nævnt i medierne, at de fleste voksne danskere har i omegnen af 80 accounts og passwords at holde styr på. Det er tæt på umuligt, og derfor har Bente også mange hyggelige samtaler med forældre, der har glemt deres password til hjemmesiden. For at man også kan få hjælp uden for Bentes arbejdstid, er forældredelen på hjemmesiden nu udstyret med et link – ”glemt password” – hvor man kan få fremsendt sine loginoplysninger.

Trafik og færdsel

Efterårsferien plejer at være et meget godt pejlemærke for, hvornår cykellygterne skal findes frem.

Når vi selv kommer til og fra skole, ser vi mange børn bryde snart sagt enhver bestemmelse i færdselsloven. Ofte bemærker vi det over for børnene, når vi ser dem ”med hovedet under armen”, men vi kan ikke påtage os ansvaret for, hvordan eleverne gebærder sig på deres vej til og fra skole. Vi mener, at det må og skal være en forældreopgave at sikre sig, at børnene færdes forsvarligt i trafikken. Den del, vi påtager os, handler om at undervise børnene i færdsel/trafik og afvikle cyklistprøver – men det må nødvendigvis suppleres med, at I som forældre holder tjek på jeres børn i forhold til trafiksikkerhed.

Så vidt børnene... nu til det lidt mere ”uldne”;

Vi får med jævne mellemrum henvendelser fra forældre, der ærgrer sig over, at andre forældre ikke... hmmm... opfører sig særligt hensigtsmæssigt, når de følger deres børn i skole. Vi kan også selv konstatere, at en færdselsbetjent med en bødeblok nemt ville blive en overskudsforretning, hvis han tog opstilling ved vores skole i morgentrængslen. Vi synes, at det vil være et skråplan af de særligt stejle (og næppe befordrende for ligeværdigheden i vores samarbejde), hvis vi begyndte at kommentere på diverse trafikforseelser. Vi har heller ikke den fjerneste lyst til at løfte pegefingern og gøre opmærksom på vores fælles ansvar som rollemodeller for børnene. Så det vil vi ikke gøre...



Klippe/klistre dag

Fredag d. 2. december er der klippe/klistre dag for hele skolen. Dagen starter klokken 8 og slutter klokken 12 (hvorefter SFO'en åbner). Vores tradition ligger ret fast med to dele i klipperiet. Som den første ting får alle klasser tildelt et område, hvor de skal udsmykke vinduerne med årets fælles motiv. Som den anden ting skal klasserne julepynte deres eget klasseværelse på præcis den måde, som klassen ønsker. Vi har heldigvis/desværre nogle meget fintfølede brandalarmer, som end ikke i julehyggens navn vil forlige sig med levende lys – men ud over det er der næsten frit slag. Det plejer at være sådan, at klasserne hygger sig med juleknas, musik eller andet. Det vil de enkelte klasselærere orientere nærmere om, når tiden nærmer sig, og alle skal instrueres i at huske sakse, lim og den slags.



Fælles teatertur

Tirsdag d. 15. november skal hele skolen i Folketeatret og se "Hodja fra Pjort". Dagen starter med to timers almindelig undervisning, inden der spises og gøres klar til gåturen ind til teatret. Vi har en god tradition for, at de store og de små følges, således at de yngste i 0. klasse holder i hånd med de store fra 9. klasse, mens børnene fra første følges med eleverne fra 8. klasse og så fremdeles. Det plejer at være en rigtig god og hyggelig oplevelse for både de yngste og de ældste klasser; de ældste er glade for at få et ansvar og passe på de små, mens de yngste er glade for chancen for at lære mindst en af de store rigtig godt at kende. Nogle af de yngste kan godt blive lidt nervøse, for de er godt nok store, dem i udskoling. Men alle er søde og omsorgsfulde, og dagen bliver altid en dejlig oplevelse. Derfor gør vi det så ofte, som det lader sig gøre. Efter forestillingen følges eleverne fra 0. – 6. klasse tilbage til skolen, hvorefter de har fri kl. 14. De ældste elever (fra 7. – 9. klasse) har fri, når forestillingen er slut, og de må tage hjem direkte fra teatret. Hvis andre elever ønsker at tage hjem direkte fra teatret, skal dette aftales med klasselæreren.

Det er virkelig vigtigt for os, sådan helt generelt, at I orienterer jer i beskeder og information fra skolen. Det giver nu en gang et bedre samarbejde (og i sidste ende en bedre skolegang for eleverne), når I ved, hvad der sker på skolen. Derfor er vi glade for, at I tager jer tid til at læse dette nyhedsbrev. Tak for det.

Med venlig hilsen

Annette Messerschmidt
skoleleder

Kim Christian Larsen
viceskoleleder